

5 λεπτά...



με τον Λουκά Τσοούκαλη, καθηγητή στο Παν/μιο Αθηνών, πρόεδρο ΕΛΙΑΜΕΠ

1 ΠΩΣ αξιολογείτε τη συμφωνία Eurogroup για την Κύπρο; Εξαιρετικά επώδυνη για την Κύπρο, επικίνδυνη για την υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαίτερα την περιφέρεια που δοκιμάζεται. Να προσθέσω όμως ότι δεν υπήρχαν εύκολες εναλλακτικές λύσεις στις πολιτικές συνθήκες που δυστυχώς επικρατούν σήμερα εντός της Ευρωζώνης.

2 ΤΙ ΠΗΓΕ στραβά μέχρι σήμερα; Δεν μπορούσαν να πάνε περισσότερα πράγματα στραβά. Ένας μεγάλος τραπεζικός τομέας εξαιρετικά ευάλωτος μετά το σπάσιμο της μεγάλης φούσκας και τις λεγόμενες παράπλευρες απώλειες που επηρέασαν και την Κύπρο, κακή διαχείριση και ανευθυνότητα συγκεκριμένων τραπεζιτών, κενά στον εποπτικό έλεγχο, μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη επώδυνων πολιτικών αποφάσεων, κακή εκτίμηση ευρωπαϊκών και διεθνών συσχετισμών. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: όταν η Κύπρος βρέθηκε ευάλωτη, δεν είχε αρκετούς ισχυρούς συμμάχους στους οποίους θα μπορούσε να προσφύγει. Και αυτό αποτελεί τεράστιο στρατηγικό σφάλμα.

3 ΠΩΣ μπορεί να κρατηθεί η κοινωνική συνοχή στο νησί; Πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι στις δύσκολες μέρες και μήνες που ακολουθούν με ένα δίκτυ αλληλεγγύης που θα στηρίζουν κράτος και πολίτες.

4 ΠΩΣ αντιμετωπίζεται η ανεργία; Οι Κύπριοι έχουν δείξει στο παρελθόν την ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται με επιτυχία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν και πάλι. Αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας.

5 ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ έντονα η φωνή για έξοδο από το ευρώ. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση και την οργή. Δυσκολεύομαι όμως να βρω τα οικονομικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια έξοδο από το ευρώ. Θα είχε νόημα μια υποτίμηση του νομίσματος για την κυπριακή οικονομία; Δεν το πιστεύω. Και πού θα βρεθούν τα χρήματα, έστω και αυτά που τόσο τσιγκούνικα δόθηκαν, για να καλυφθούν τα ελλείμματα; Δεν πρέπει οι συνισθηματισμοί να επικρατήσουν της λογικής. Η Κύπρος έχει πολύ δύσκολο δρόμο



antigoni.drousiotou



Ο Νίκος Πογιατζής σχολιάζει την επικαιρότητα

φιλελευθεροστά

Συγκλονισμένη είναι από χτες ολόκληρη η Κύπρος. Στα σκαλιά της εκκλησίας της Φανερωμένης στη Λευκωσία, βρέθηκε, λέει, προχτές το πρωί ένας 41χρονος από το Καϊμακλί μισοπεθαμένος. Οι γιατροί που τον εξέτασαν, πιο σοκαρισμένοι από όλους μας, διαπίστωσαν ότι δεν είχε φάει για δύο μέρες! Δεν θα σχολιάσω την είδηση αφού μιλά από μόνη της για έναν απλούστατο λόγο: Τα Σάββατα δεν βρίζω, επειδή η γλώσσα μου βρίσκεται σε γουίκεντ!

Άλλωστε, ο χώρος της στήλης δεν είναι αρκετός για να χωρέσει τα ονόματα όλων εκείνων που οδήγησαν αυτόν τον λαό στην εξαθλίωση και τον εξευτελισμό και τώρα, ο ένας μετά τον άλλον, μιμούνται τον Αρτεμάκη: «Εγώ εν τζιαι...» Που να τους δώ να... συγγνώμην, δεν βρίζουμε τα Σάββατα είπαμε!

Σαν συνέχεια του πιο πάνω σημειώματος ήρθε χτες η είδηση ότι τρία τουλάχιστον ζώα πέφτουν κάθε μήνα σε πηγάδια! Εμ, βλέπεις, τρελλάναμε τώρα και τα τετράποδα μας. Κι όχι για τίποτ' άλλο, δηλαδή, αλλά, με όλην αυτή την υπέρτατην απελπισία που δέρνει τα... δίποδα μας, μη

χισουμε να

Στην περιβάσαμε χτε με χωρίς σικολα, χάρη Η οποία, ό κόσμος δεν ντισε:

— Καλά, εν φάει παντε

Ο τίτλος ι κόν ενδιαμας» και το κεν αυθορμ — Ωχ, όχι! ΄σεις τύπου

Μετά διάβσθην: Όχι, ε εκείνον κύρ αφειδώλευσσοβαρή δή οποίος βρίς

Είμαι σίγ Οικονομικά ότι, τουναν μιας μορφή Άλλωστε σι